

Dear T,

Ridder Robin

Meer informatie



Foto: Casper Koester Ontwerp: Daphne Reijfenbagh

Wat als je verliefd wordt op je grootste vijand? Na het succes van Het Prinsensprookje is Dear T, terug met een nieuw muzikaal verhaal over de liefde en een stoere ridder.

Ridder Robin (6+)

Robin is een dappere ridder en kan zwaardvechten als de beste. Als ze op een dag aan het vechten is op het slagveld, gebeurt haar iets wat ze nog nooit heeft meegemaakt. Ze wordt plotsklaps verliefd op haar tegenstandster: een heel mooie ridder die net zo stoer is als zij. In paniek rent ze weg, het bos in. In **Ridder Robin** volg je het avontuur van Robin. Kiest ze voor de liefde of voor haar land?

“Als we nou allemaal in plaats van vechten, elkaar een knuffel geven. Of iets liefs zeggen. Dan is er geen oorlog meer. Want liefde is voor de allerdapperste ridders van de hele wereld.”—Ridder Robin

Dear T, is het theatergezelschap van Tim Schouten, een lange jongen met een fietstas, wandelschoenen en een vaatwasser. Dan weet je het wel: Tim is volwassen. Toch begrijpt hij die volwassenen niet altijd en vraagt hij zich af waarom ze zoveel ruzie maken. Daarom maakt hij met Dear T, voorstellingen over liefde, moed en kleine en grote gevoelens, om steeds weer te ontdekken dat we meer op elkaar lijken dan we denken.

Dear T, maakt theater voor kinderen (en volwassenen), want met ontwapenen en verbinden kan je niet vroeg genoeg beginnen.